



Het Rijntje voorleesverhaal

Rijntje wil een nieuwe taal leren. Ze heeft besloten om bij mevrouw Uffrouw Engelse les te nemen. Lees snel verder om te zien of het Rijntje gelukt is Engels te leren.

Rijntje leert de Engelse taal

BOINK! Met een harde bonk valt Rijntje de koe uit haar bed. Ze wrijft even over haar hoofd heen want die heeft ze gestoten tegen haar nachtkastje. Au, dat deed wel een beetje zeer. Rijntje staat op en loopt naar de kledingkast en pakt een mooi T-shirt en een spijkerbroek. Daarna gaat ze naar de badkamer om zich klaar te maken voor een nieuwe dag.

Fris en fruitig loopt Rijntje de keuken in. 'Wat zal ik vandaag eens gaan doen?' vraagt ze zichzelf af. 'Misschien kan ik de Eiffeltoren gaan beklimmen of zal ik het hele huis gaan schilderen? Ik weet het al,' zegt Rijntje tegen haarzelf. 'Ik wil een nieuwe taal leren, Engels lijkt mij wel tof. Misschien kan mevrouw Uffrouw mij helpen.' Wanneer Rijntje haar boterham met kaas heeft opgegeten pakt ze de telefoon.

'Goedemorgen, mevrouw Uffrouw wie heb ik aan de telefoon?' vraagt mevrouw Uffrouw. 'Hallo juf Uffrouw, ik ben het Rijntje!' zegt de koe vrolijk. 'Kan jij mij helpen met het leren van een nieuwe taal?'

'Natuurlijk Rijntje, dat kan ik wel!' zegt mevrouw Uffrouw. 'Dat leer ik de kindjes in mijn klas ook. Ik leer hen Engels!'

'Supertof! Die taal wil ik ook leren, wanneer kunnen wij beginnen?' vraagt Rijntje.

'Ik drink mijn koffie even op en dan kom ik er meteen aan!' antwoordt de juf.

'Tot straks, doe voorzichtig juf!' zegt Rijntje terwijl ze de telefoon ophangt.

Rijntje moet even denken aan de eerste keer dat ze mevrouw Uffrouw zag, toen heette ze nog mevrouw Juffrouw. Maar Rijntje was haar naam kwijtgeraakt, mevrouw Juffrouw gaf haar toen de letter J uit haar eigen naam. Daarom heet ze nu Uffrouw in plaats van Juffrouw. Het was heel gezellig met Piep de Muis en Grommelwolf toen ze op visite waren. Wat een avontuur was dat om Rijntje haar naam terug te vinden.

TRING TRING! De bel van de voordeur gaat. Snel huppelt Rijntje naar de deur om open te doen.

Rijntje Club



Meer van dit? Kom bij de Rijntje Club en ontvang maandelijks Rijntje Post met leuke dingen om te doen thuis en in Leidsche Rijn Centrum!

leidscherijncentrum.nl/rijntje

'Hallo, kom maar binnen!' groet Rijntje vrolijk zonder te kijken wie het is.

'Miauw.' miauwt MauMau de poes.

Rijntje schrikt zich een hoedje! Ze dacht dat het mevrouw Uffrouw was die aanbelde.

'MauMau! Wat leuk om je te zien, ik krijg straks Engelse les. Spreek jij al Engels?' vraagt Rijntje aan de poes.

'Miauw miauw miaaauuuuuwwww.' zegt de poes terwijl ze haar pootjes likt.

Rijntje begrijpt er geen snars van, MauMau spreekt Franse poezentaal want ze is in Frankrijk geboren.

'Kom maar miauw binnen MauMau.' zegt Rijntje tegen de poes.

MauMau springt op de rugleuning van de bank, krult zichzelf lekker op en valt al snel in slaap.

'Wat een slaapkop is die poes toch,' denkt Rijntje, 'ze is al na één minuut in slaap gevallen.'

TRING TRING! Daar rinkelt de bel van de voordeur weer. Rijntje loopt snel naar de deur toe.

'Hallo!' groet ze vrolijk. Deze keer kijkt ze wel wie er voor de deur staat. Ze kan natuurlijk geen onbekenden zomaar in huis binnen laten. Het is mevrouw Uffrouw en ze heeft een hele grote rugzak bij zich.

'Hallo Rijntje mijn grote koeienvriendin!' groet mevrouw Uffrouw vrolijk.

'Kom maar binnen juf!' zegt Rijntje.

'Thank you very much!' zegt mevrouw Uffrouw in het Engels.

'Wattes? Stenk joe kwebbelmuts?' vraagt Rijntje met grote verbazing.

'Hahaha,' lacht de juf, 'Nee Rijntje ik zei in het Engels heel erg bedankt, thank you very much!'

Mevrouw Uffrouw volgt Rijntje naar de woonkamer en gaat op de bank zitten. Ze zit vlakbij MauMau die nog lekker ligt te slapen. Mevrouw Uffrouw kriebelt de poes zachtjes achter haar oren.

'Miauw.' miauwt MauMau zachtjes.

'Miauw miauw?' vraagt mevrouw Uffrouw aan de poes.

'Miauw! Miauw miauw?' miauwt de poes terug.

'Miauw! Thank you!' zegt de juf.

Rijntje kijkt verbaasd wat gebeurt er nu? Spreekt mevrouw Uffrouw soms ook Frans?

'Juf?' vraagt Rijntje, 'spreek jij ook Franse poezentaal?'

'Nee Rijntje, we spraken Engels!' antwoordt de juf. 'Ik vroeg aan de poes How are you doing? Dat betekent hoe gaat het? Poes zei tegen mij het gaat goed en met jou? Toen antwoordde ik met mij ook dankjewel!'

Rijntje is behoorlijk onder de indruk, MauMau spreekt gewoon twee talen en de juf ook! Misschien kan zij dat ook wel leren.

'Let maar goed op Rijntje dan ga ik je een paar woordjes leren in het Engels. Ben je er klaar voor?' vraagt mevrouw Uffrouw aan Rijntje.

'Ja! Kom maar op!' roept Rijntje vrolijk.

'We gaan beginnen met tellen, misschien herken je er wel een paar.' zegt de juf.

'One, two, three, four, five dat betekent een, twee, drie, vier, vijf. Laten we het nog een keertje herhalen. One, two, three, four, five. Nu mag jij het een keertje proberen.'

'One, two, three, four, five.' zegt Rijntje.

'Heel goed, nu ga ik verder tellen tot tien. Let maar goed op.' zegt de juf. 'Six, seven, eight, nine, ten. En nog een keertje, six, seven, eight, nine, ten. Nu mag jij weer!'

'Six, seven, eight, nine, ten!' telt Rijntje in het Engels.

'Wat goed van jou nu mag je alle tien cijfers in Engels opnoemen, kan je dat?' vraagt mevrouw Uffrouw.

'One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.' zegt Rijntje.

'Heel goed gedaan, laten we doorgaan naar een ander onderwerp!' zegt de juf.

'Het woordje yes betekent ja, het woordje nee betekent no. Thank you betekent dankjewel.

Als je hallo wilt zeggen dan zeg je hello.' vertelt mevrouw Uffrouw. 'Net zei ik dit ook al tegen MauMau, als je wilt vragen hoe het gaat met iemand dan vraag je how are you doing. Dan kan je antwoorden I am doing fine, kan jij raden wat dat betekent?

'Ik denk dat het betekent met mij gaat het goed.' antwoordt Rijntje.

'Inderdaad, heel erg goed!' roept mevrouw Uffrouw enthousiast. 'Je bent een slimme leerling, we gaan nu een paar kleuren in de Engelse taal leren.'

'Red is de kleur rood, yellow de kleur geel, green de kleur groen en blue de kleur blauw. Dus red, yellow, green en blue. Kan jij de woorden herhalen?' vraagt juf aan Rijntje.

'Red, yellow, green en blue.' antwoordt Rijntje.

'Heel goed, laten we dit even testen zodat we zeker weten dat je het goed begrijpt. Welke kleur heeft een tomaat?' vraagt de juf.

'Red!'

'Juist! En een banaan?'

'Yellow!'

'Ja! En het gras?' vraagt juf.

'Het gras is green.' antwoordt Rijntje.

'Heel goed en wat voor kleur heeft de lucht?'

'Dat is wel een beetje lastig, want de lucht heeft niet elke dag dezelfde kleur.' zegt Rijntje, 'maar als het niet regent dan is de lucht vaak blue.'

'Inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. Een tomaat is red, een banaan is yellow, het gras is green en de lucht is soms blue. Vind je het ook leuk om van fruit een paar woorden in het Engels te leren?' vraagt mevrouw Uffrouw aan Rijntje.

'Ja dat wil ik heel erg graag, want ik vind leren heel erg leuk.' zegt Rijntje blij.

Samen lopen ze naar de keuken toe, daar staat een schaal vol met fruit. Elke dag moet Rijntje een stukje fruit eten van haar moeder. Want dat is gezond! Op de schaal ligt een appel, banaan, peer, sinaasappel en een bakje met aardbeien.

'Kijk Rijntje, sommige woorden in het Engels lijken best een beetje op het Nederlands. Zoals hello en hallo, dat lijkt best op elkaar! Sommige woorden zijn helemaal anders, zoals het woordje yellow. Weet je nog wat dat betekent?' vraagt juf.

'Dat betekent geel, dat weet ik nog!' zegt Rijntje.

'Laten we nu een spelletje doen.' zegt de juf. 'Ik noem van het fruit de naam in het Engels en dan mag jij raden welk fruit het is. Ik zal ze eerst allemaal opnoemen en dan één voor één. Hier komen ze! Apple, banana, pear, orange, strawberries. Dus apple, banana, pear, orange, strawberries. Kan jij raden welk fruit een banana is?

'Dat is een banaan, ik weet het zeker!' roept Rijntje.

'Heel goed, die was niet zo moeilijk he?' vraagt juf lachend. 'De volgende is pear.'

'Peer!' zegt Rijntje.

'Weer goed, deze is een beetje moeilijker. Wat is een orange?' vraagt juf aan Rijntje.

'Oh, jeetje die is wel moeilijk want het klinkt niet als appel, ook niet als sinaasappel en al helemaal niet als aardbeien. Orange, orange, orange.' herhaalt Rijntje zenuwachtig. 'Dat lijkt wel een beetje op het woord oranje als je het een beetje gek uitspreekt. Dan denk ik dat het een sinaasappel is want die is de kleur oranje.'

'Wauw, Rijntje!' zegt de juf blij, 'jij bent echt een slimmerd! Nu even een hele makkelijke, wat is een apple?'

Rijntje schiet in de lach.

'Juf, een apple dat klinkt hetzelfde als een appel maar dan met een e.'

'Ja dat klopt. Een apple is een appel.' antwoordt juf. 'Er is nu nog één woordje over en dat zijn de strawberries oftewel aardbeien. Vind jij die ook zo lekker?'

'Ja juf, dat zijn mijn lievelings!' zegt Rijntje blij.

Nadat Rijntje en juf lekker wat strawberries hebben opgegeten gaan ze op de bank zitten. Wat heeft Rijntje veel nieuwe Engelse woorden geleerd. Ze kan nu een paar kleuren in het Engels opnoemen, tot en met tien tellen, aan iemand vragen hoe het gaat en ook weet ze sommige fruitnamen in het Engels. Dat is best veel.

'Juf, kunnen we alles misschien nog een keertje herhalen? Dan weet ik zeker dat ik alles goed kan onthouden.' vraagt Rijntje aan mevrouw Uffrouw.

'Dat is een goed idee van jou. Laten we alles rustig nog een keertje opzeggen.' antwoordt Juf

'We beginnen met het tellen tot en met tien. Doe maar samen met mij mee. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Weet je nog hoe je kan zeggen hallo hoe gaat het?'

'Hello, how are you doing?' antwoord Rijntje in het Engels.

'I am doing fine, thank you! Met mij gaat het goed, dankjewel.' zegt juf tegen Rijntje. 'Nu gaan we de kleuren opnoemen. Red, yellow, green, blue. Laten we dat nog een keertje samendoen.

Red, yellow, green, blue. Als laatste hadden we ook nog wat fruit. Ik noem het Nederlandse woord en dan mag jij het in het Engels opnoemen. Appel?'

'Apple.' antwoordt Rijntje.

'Peer?' vraagt de juf.

'Pear.'

'Aardbeien?'

'Vlabekkies.' antwoordt Rijntje.

'Nee dat is niet goed, aardbeien zijn strawberries.' verbetert de juf.

'Dat was ik even vergeten! Strawberries ja.' zegt Rijntje.

'Wat is een banana?'

'Banaan!'

'Als laatste sinaasappel.' vraagt juf

'Dat weet ik nog wel,' zegt Rijntje 'dat is een orange, die heb ik onthouden.'

'Heel erg goed van jou!' zegt juf trots.

MauMau ligt nog steeds lekker op de bank te slapen. Rijntje is na zoveel geleerd te hebben eigenlijk ook wel een beetje moe geworden. Mevrouw Uffrouw pakt haar grote rugtas en geeft Rijntje een dikke knuffel.

'Tot de volgende keer Rijntje, ik ben benieuwd wat je dan weer wilt leren!'

'Dag mevrouw Uffrouw, ik zal er even goed over nadenken.'

Rijntje gaat lekker even op de bank liggen, MauMau gaat gezellig bij Rijntje liggen. En al knuffelend vallen ze samen in slaap.